

**Gemeenteberichten nr. 3
augustus - november 2023**

Remonstranten

Gemeente Doesburg



Gasthuiskerk te Doesburg

Predikant:

Ds. Susanne van der Sluijs
T: 06-33969337
E: smvdsluijs@gmail.com

Adres kerkgebouw:

Gasthuiskerk
Gasthuisstraat 41
6981 CP Doesburg

Administratie**Gemeente-berichten:**

Mw. E. Schreurs
Dorpstraat 4a, 6986 AM Angerlo
T: 0313-473466
E: schreurs.els@gmail.com

Diaconie:

Banknummer diaconie:
NL37INGB 0004318182 t.n.v.
Rem. Diaconie Doesburg
Contact: Mw. A. Hovingh
Kosterstraat 11
6981 CG Doesburg
T: 0313-474961
E: antoinette@stulp.net

Voorzitter:

Dhr. K. Vos
Tentendijk 3
7255 LW Hengelo (Gld)
T: 0575-467007
E: klaas.vos@vowi.nl

Secretariaat:

Mw. L. Beekman-Klein
Bergstraat 21
6981 DA Doesburg
T: 06-22982241
E: remgemdoes@gmail.com

Penningmeester:

Mw. M.D. Flugi van Aspermont
Campstede 22
6983 HJ Doesburg
T: 06-10040658
E: remgemdoes@gmail.com
Bankrekeningnummer Rem. Gem.
Doesburg:
NL92 ABNA053.88.36.911 t.n.v.
Rem. Gemeente Doesburg

Ledenadministratie:

Mw. L. Beekman-Klein
Bergstraat 21
6981 DA Doesburg
T: 0313-484070
E: luciebeekman21@gmail.com

Organist:

Dhr. Kees van den Haak
T: 026-4953524
E: c.vd.haak1951@kpnmail.nl

Beheer website:

Dhr. K. Vos
E: klaas.vos@vowi.nl

Beheer Facebook:

Mw. L. Beekman
E: luciebeekman21@gmail.com

KvK-nummer Remonstrantse
Gemeente Doesburg:
75 76 46 95

Remotax vervoersdienst:

T: 06-22982241
E: remotaxdoesburg@gmail.com



Wat moet je doen met een idee?

De zomer is bij uitstek een moment om weer energie op te laden en nieuwe plannen te dromen. Binnen de kerken in Doesburg doen we dat ook. Er wordt oecumenisch en missionair flink gebrainstormd en activiteiten worden opgezet, gezamenlijk en in eigen kerk. Sommige plannen zijn beproefd, andere gloednieuw. We worden allemaal uitgenodigd mee te denken en dromen te delen en te verwezenlijken. Het deed me denken aan het volgende verhaal van Kobi Yamada (tekst) en Mae Besom (illustraties):

Op een dag had ik een idee. 'Waar komt het vandaan? Wat doet het hier?' vroeg ik me af. 'Wat moet je doen met een idee?' Eerst dacht ik er niet veel over na. Het zag er een beetje vreemd en niet zo sterk uit. Ik wist niet wat ik ermee moest. Dus liep ik er bij weg. Ik deed net alsof het idee niet van mij was. Maar het kwam me achterna. Ik vroeg me bezorgd af wat andere mensen ervan zouden denken. Wat zouden ze van mijn idee vinden? Ik hield het voor mezelf. Ik verstopte het en vertelde er niets over. Ik probeerde net te doen alsof alles hetzelfde was als voordat mijn idee kwam. Maar er was iets betoverends aan mijn idee. Ik moest toegeven dat ik mezelf beter en gelukkiger voelde als het bij me was. Het wilde eten, het wilde spelen. Eigenlijk vroeg het idee best veel aandacht. Het werd steeds groter en we werden vrienden. Op een dag liet ik mijn idee aan andere mensen zien, ook al was ik bang voor wat ze zouden zeggen. Ik was bang dat ze zouden lachen als ze het zouden zien. Ik was bang dat ze het een dom idee zouden vinden. En veel mensen vonden dat ook. Ze zeiden dat het geen goed idee was. Ze zeiden dat het raar was. Ze zeiden dat het tijdsverspilling was en dat het nooit wat zou worden. Eerst geloofde ik ze. Ik dacht echt dat ik mijn idee maar moest loslaten. Ik had bijna naar ze geluisterd. Maar toen dacht ik: Wat weten zij er eigenlijk van? Dit is MIJN idee! Niemand kent het zo goed als ik. En het is helemaal niet erg dat het anders is, en vreemd en misschien een beetje gek. Ik besloot het te beschermen en ervoor te zorgen. Ik gaf het te eten.



Ik werkte ermee. Ik speelde ermee. En ik gaf het vooral heel veel aandacht. Mijn idee groeide en groeide. En mijn liefde ervoor ook. Ik bouwde een nieuw huis, één met een open dak, waar we naar de sterren konden kijken - een plaats waar we samen veilig konden dromen. Ik vond het fijn om bij mijn idee te zijn. Ik voelde me er sterker door; alsof ik de hele wereld aankon. Het idee gaf me moed om groot te denken..... en toen om nóg groter te denken. Het idee vertelde me zijn geheimen. Het leerde me om op mijn handen te lopen. 'Want het is goed om dingen van een andere kant te bekijken,' zei het. Ik kon me geen leven zonder mijn idee meer voorstellen. En toen, op een dag, gebeurde er iets wonderlijks. Mijn idee veranderde, recht voor mijn ogen. Het sloeg zijn vleugels uit, nam een vlucht en steeg hoog in de lucht. Ik weet niet goed hoe ik het moet omschrijven wat er gebeurde, maar het was zoiets als van alleen-maar-hier-zijn naar overal-zijn. Het hoorde niet alleen meer bij mij, het hoorde bij alles. En toen wist ik wat je moet doen met een idee..... Verbeter er de wereld mee!

Ds. Susanne van der Sluijs

Kerkdiensten

De planning van de kerkdiensten voor de komende tijd ziet er als volgt uit; aanvang 10.30 uur:

| | | |
|----|-----|---|
| 27 | aug | ds. E. van Kuijk-Spaans |
| 10 | sep | ds. S.M. van der Sluijs – <i>Startzondag</i> |
| 24 | sep | ds. J. Vlasblom |
| 8 | okt | Oecumenische dienst, RK St. Martinuskerk (Juliana van Stolberglaan), aanvang 10.00 uur |
| 22 | okt | ds. W. van Wakeren |
| 12 | nov | ds. C.M. Vos-Wiegand |
| 26 | nov | ds. S.M. van der Sluijs – <i>Gedachteniszondag, avondmaal</i> |
| 10 | dec | drs. J.J. Marinus – <i>2e Advent</i> |

Kerkdiensten Lochem

Voor informatie zie de website:

<https://lochem-zutphen.remonstranten.nl>

Personalia

Inschreven als Vriend:

Mevr. A.J. van Zoest

Agenda

De kerkenraadsvergaderingen in de komende maanden zijn gepland op 11 september, 9 oktober en 13 november.

Van de predikant

Activiteiten seizoen 2023/ 2024

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

Vorig jaar zijn we gestart met deze kring en kwamen we met een vast clubje bij elkaar. Omdat er nog zoveel verhalen in de Bijbel staan die ons nu nog wat zeggen en raken aan wat we zelf meemaken, gaan we door met deze kring. U bent van harte uitgenodigd bij ons aan te schuiven. We lezen een verhaal, luisteren naar een lied van een moderne zanger, lezen een gedicht en praten door over de mooie en de moeilijke passages: snappen we de hoofdfiguur, kunnen we ervan leren, zouden we het anders doen? We komen eens per twee maanden bij elkaar.

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Kosten: € 5,00 per keer.

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Data:

12 september, 7 november 2023, 9 januari, 5 maart, 7 mei 2024

Informatie en opgave via: ds. Susanne van der Sluijs

smvdsluijs@gmail.com

Koffie & Kletspot

Gemeente ben je door elkaar op zondag te treffen en geïnspireerd te raken in de dienst en door na afloop naar elkaar te informeren bij het koffiedrinken. Maar het kan ook fijn zijn om door de week op

ontspannen wijze elkaar te ontmoeten in de foyer, bij te praten en aan de hand van verdiepende vragen door te denken over dingen die zin aan het leven geven. Vragen als: Wie of wat doet mijn hart sneller kloppen? Waar ben ik dankbaar voor? Wat was de mooiste tijd van mijn leven? Welke dromen heb ik nog? Wat is geluk? Wat heb ik moeten accepteren?

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Opgeven van tevoren is niet nodig.

Zie verdere informatie bij 'Van de kerkenraad'

Dialogospel Tussen Zon en Maan

Het dialogospel is het afgelopen seizoen voor het eerst gespeeld. De deelnemers hebben het als heel waardevol ervaren. Daarom willen we voor het komende seizoen een nieuwe groep starten.

Christa Anbeek, Remonstrants hoogleraar, heeft een spel ontwikkeld waarbij de deelnemers op een denkbeeldige reis gaan tussen zon en maan, over pieken en dalen. Door deze reis krijgen de deelnemers meer houvast en inzicht in de eigen contrastervaringen: ervaringen die je leven op z'n kop zetten. Je maakt bijvoorbeeld een pelgrimstocht, of je eerste (klein)kind wordt geboren, je wordt verliefd, of verhuist voor je werk naar het buitenland. Er zijn ook pijnlijke en moeilijke 'contrastervaringen': je verliest een dierbare, gaat scheiden, raakt je baan kwijt of wordt ernstig ziek. Of ze nu positief of negatief zijn, contrastervaringen zijn onregelend. Ze doen je beseffen hoe kwetsbaar je bent, of juist sterk. De deelnemers pelgrimeren zo gezamenlijk naar nieuwe perspectieven of geven eigen verworven inzichten aan elkaar door.

De 'reis' bestaat uit maximaal zeven etappes. We zijn elkaars reisleader en reisgenoten. Er kunnen 5 tot 8 deelnemers meedoen.

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Kosten: € 5,00 per keer

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Data: 8 januari, 5 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 17 juni en 16 september 2024 (afsluiting)

Informatie en opgave via: ds. Susanne van der Sluijs

smvdsluijs@gmail.com

Kerstengelenproject

In de weken vooraf aan Advent willen we een aantal keer bij elkaar komen om kerstengelen te maken. De engelen zijn eenvoudig in

elkaar te zetten en kunnen in de kerstboom worden gehangen. We willen ze in aanloop naar Kerst uitdelen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, iemand voor wie december een moeilijke maand is, of juist iemand die heel veel doet voor kerk en/of stad en die in het zonnetje moet worden gezet. Het maakt niet uit of het iemand uit de kerk is, de buurvrouw, of een kennis. Hoe meer mensen komen vouwen, hoe meer engelen we kunnen uitdelen. U kunt op alle drie of een van de data aanschuiven.

Locatie: Foyer, Gasthuiskerk

Tijd: 10.00- 11.30 uur

Data:

20 november, 27 november en 4 december 2023

Informatie via: ds. Susanne van der Sluijs smvdsluijs@gmail.com

Van de kerkenraad

Koffie & Kletspot

De Kletspot-ochtenden gaan weer starten.

Op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Gasthuiskerk onder leiding van Marchien Oosterhuis.

Data: 25 september, 30 oktober en 20 november 2023

'Taxi'

De kerkdiensten, de kringen en alle activiteiten in de komende herfst- en winterperiode geven gelukkig weer veel mogelijkheden om elkaar te zien en te spreken. Maar mogelijk is de afstand of het tijdstip voor u een probleem. Dat hoeft het niet te zijn!

Wanneer u contact opneemt met ons, dan regelen wij dat u opgehaald en thuisgebracht wordt. Dus wilt u een kerkdienst bezoeken of meedoen met een andere activiteit, maar ziet u op tegen de reis naar Doesburg: bel of mail en wij regelen vervoer.

Wilt u vervoer, mail dan naar remotaxdoesburg@gmail.com

Bellen kan ook, naar 06-22982241.

Namens de Kerkenraad,

Lucie Beekman-Klein

Bergstraat 21

6981 DA Doesburg

Uit het Archief maar dan

Soms ontdek je, snuffelend in oude boeken en schriften, pareltjes die een glimlach om je mond vormen. Een paar weken geleden zag ik het onderstaande voorbij komen toen we Kerkenraadsvergadering hadden bij Klaas thuis, waar het archief van onze gemeente tijdelijk staat.

Daarvan genieten is leuk, het archief is destijds door Anja en Marchien met een grote stofkam ontdaan van ballast. Maar de stofkam moet er nogmaals door om het uiteindelijk naar het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg te brengen en in goede bewaring te geven.

Wie lijkt dit een leuke tijdsbesteding en wil de Gemeente helpen met uitzoeken?

Uiteraard allemaal in overleg over wanneer, waar en hoe, maar hulp hierbij zou heel fijn zijn!
We horen het graag.



De Kerkenraad

Van de diaconie

In het 3e kwartaal collecteren we voor de stichting 'Het Passion'. In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. In deze boerderij wordt een tijdelijke opvangplek geboden aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komen deze mensen bij Het Passion op adem. Begeleiders en vrijwilligers brengen structuur aan in de dag en helpen de draad van het leven weer op te pakken. Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een plek om te wonen. "Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. Altijd." Per 1 juli 2022 is Het Passion als zelfstandige stichting aangesloten bij Stichting Tot Heil des Volks. Het Passion wordt in haar werk ondersteund door het dienstencentrum; onder andere administratie, personeelszaken, communicatie en

fondsenwerving worden centraal geregeld. Meer info over THDV op www.thdv.nl

*Mocht u een bijdrage willen overmaken op de bankrekening van de diaconie, dan luiden de gegevens:
Bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v. Remonstrantse Diaconie Doesburg.*

En dan nog dit:

Een groet uit Uppsala

Graag wil ik u allen nogmaals bedanken voor uw bijdrage aan de cursus Zweeds in Uppsala, die ik bij mijn afscheid in 2019 van u kreeg.

Gezondheidsredenen en corona maakten dat het even duurde voor ik daadwerkelijk kon gaan, maar dit jaar was het zo ver. Drie weken lang studeerde ik voor het certificaat C1 en volgde ik lessen in uitspraak door middel van toneel-les.

Het is, naast het leren, heerlijk om mensen uit allerlei landen en van alle leeftijden te ontmoeten, over van alles te kunnen praten en samen te genieten van het mooie Zweden.



In de prachtige domkerk van Uppsala, hoofdzetel van de Zweedse Lutherse

kerk, woonde ik een vredesgebed en een dienst bij en stak ik een kaars aan voor Doesburg.



Vi ses, tot ziens.

Marga Vos

Uit De Gelderlander

"Het bestuur van de Stichting Het Rhedens Maal heeft afscheid genomen van haar penningmeester Janny Harmsen. De stichting verzorgt wekelijks op woensdag een maaltijd in Het Dorpshuis in Rheden voor met name kwetsbare ouderen. Bij dit afscheid werd Harmsen benoemd tot erepenningmeester als dank voor haar verdiensten gedurende ruim tien jaar. In haar speech noemde voorzitter Marleen Noorland haar grote verdiensten; mede door haar inzet konden wekelijks zo'n vijftig mensen genieten van een maaltijd."

Ook namens de redactie: Janny, proficiat met deze mooie erkenning van al je werk en je jarenlange inzet!



**KOPIJ voor de volgende
Gemeenteberichten
uiterlijk woensdag
15 november 2023
sturen aan mw. E. Schreurs
E: schreurs.els@gmail.com**

