

# **Orde van Dienst**

zondag 13 juni 2021

## **Remonstrantse Gemeente Doesburg**

Predikant: ds. Martijn Junte  
Organist: dhr. Michiel Vanhoecke



Welkom, mededelingen

Stilte

**Aanvangslied (*staande*): Lied 604**

De eerste dag der week,  
de wereld is begonnen.  
De baaierd raakt van streek,  
de hemel staat vol zonnen.  
Wat ons het oog bericht  
staat in ons hart te lezen.  
Wij zien het levenslicht,  
nu Christus is verrezen, verrezen,  
verrezen, verrezen.

Het water van de vloed  
stond ons al aan de lippen,  
het wrakhout van deloed  
brak krakend op de klippen,  
toen steeg de vogel hoop  
op vleugels hooggeprezen;  
wij vierden onze doop  
nu Christus is verrezen, verrezen,  
verrezen, verrezen.

Wij delen brood en wijn.  
Al waren onze zonden  
zo rood als karmozijn,  
ons beeld blijft ongeschonden.  
Het graf, de moederschoot  
zal niet het einde wezen.  
Wij leven uit de dood  
nu Christus is verrezen, verrezen,  
verrezen, verrezen.

Groet

## **Antwoordlied: lied 670 vers 1, op de melodie van 'Tot u Heer is ons hart gericht'**

Kom Schepper God, o Heilige Geest,  
daal in de mensenharten neer,  
zij zijn uw schepselen geweest,  
herschep hen in genade, Heer.

*(gemeente gaat zitten)*

Gebed

### **Loflied 324**

Wat vrolijk over U geschreven staat:  
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,  
de ziel die vonkt of als een brand uit slaat,  
de adembron die ons te drinken geeft –

wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  
'redden wat verloren is', dat woord,  
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond –

dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,  
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.  
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

*Lezingen: Psalm 122; Matteüs 21, 23-32*

### **Lied 808**

In diepe nacht ben ik gegaan.  
Ik zocht in alle straten.  
Mijn vriend is van mij heengegaan,  
mijn god heeft mij verlaten.

Ik zocht hem en ik vond hem niet.  
O wachters op uw ronde,  
o aarde, hebt gij uw god gezien?  
Toen heeft hij mij gevonden.

Ik bracht hem in mijn moeders huis  
en waar ik ben geboren.  
Ik zal mijn naam vernemen daar,  
ik ga in hem verloren.

- Liefde is droever dan de dood –  
o lichaam goedertieren,  
geen taal verstaat haar wonder groot,  
verblindend zijn uw vuren.

Wek niet de liefde voor haar tijd,  
die dorst zal u verteren.  
Geen water blust de liefde uit,  
haar roep is niet te keren.

Overdenking

Stilte, muziek

Gebeden, stilte, gezamenlijk Onze Vader

Toelichting op de collecte

*(gemeente gaat staan)*

### **Slotlied, lied 845**

Tijd van vloek en tijd van zegen  
tijd van droogte tijd van regen  
dag van oogsten tijd van nood  
tijd van stenen tijd van brood.  
Tijd van liefde nacht van waken  
uur der waarheid dag der dagen  
toekomst die gekomen is  
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen  
tijd van mooi zijn tijd van schamen  
tijd van jagen nu of nooit  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen zin vergeten  
nergens blijven niemand weten  
tijd van kruipen angst en spijt  
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren  
nieuw begin heeft afgezworen  
wie het houdt bij wat hij heeft  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen –  
wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.

Uitzending en zegen

### **Antwoordlied 415, vers 3**

Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen  
Jezus Christus onze Heer,  
amen, God, uw naam ter eer!

Uitgangscollecte: voor het diaconaal doel,  
voor eigen gemeente en diaconie  
en voor ons bloemenfonds.



***Mocht u niet contant kunnen of willen bijdragen aan de collecte stellen wij het erg op prijs als u wél een bedrag wilt overmaken op de bankrekening van de diaconie of de gemeente.***

**Diaconie:** bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v.  
Remonstrantse Diaconie Doesburg

**Gemeente:** bankrekening NL 92 ABNA 053 88 36 911 t.n.v.  
Remonstrantse Gemeente Doesburg