

**Programmaboekje
Commissie Ontmoeting en Inspiratie
“Oude IJssel Regio”**

seizoen 2019 – 2020



Contactadressen commissieleden

Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving

ds. Susanne van der Sluijs T: 06 - 339 69 337
e-mail: smvdsluijs@gmail.com

mw. Mathie Flugi van
Aspermont T: 0313 - 48 46 48
e-mail: remgemdoes@gmail.com

Protestantse Gemeente Hummelo

ds. Elise Roth T: 06 - 23517979
e-mail: eliseroth@kpnmail.nl

mw. Ingrid van Berkum T: 0314 - 382080
e-mail: totdonderdag@hotmail.com

dhr. Chris Vrogten e-mail: chrsvrogten@planet.nl

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel

ds. Karin Spelt T: 06 -13554749
e-mail: karin.spelt@gmail.com

mw. Marjan van Zadelhoff T: 0313 - 474251
e-mail: marjanvanzadelhoff@upcmail.nl

mw. Trudy Hemke e-mail: trudyterwaarbeek@gmail.com

Protestantse Gemeente te Angerlo/ Doesburg

ds. Chris Kors T: 0313 - 844539
e-mail: chris.kors@gmail.com

mw. Ans Woudenberg T: 0313 - 484533
e-mail: rienans.woudenberg@zonnet.nl

Eventuele veranderingen/ afgelastingen worden vermeld op

www.pkn-angerlodoesburg.nl , www.kerkdrempeel.nl ,
www.kerkhummelo.nl en <http://doesburg.remonstranten.nl>

Voorwoord

De *commissie Ontmoeting en Inspiratie* (nieuwe naam, die volgens de commissie beter de lading dekt) heeft voor het nieuwe seizoen weer een aantal activiteiten van de kerken in de Oude IJssel-regio op een rijtje gezet. U vindt een korte omschrijving van deze activiteiten in dit programmaboekje. De commissie hoopt op enthousiaste deelnemers en wenst u veel mooie ontmoetingen en inspiratie!

Naar buiten geroepen

<i>Ik trek mijn wandelschoenen aan</i>	<i>Angst</i>
<i>pak mijn rugzak</i>	<i>onmacht</i>
<i>maak thee en brood klaar</i>	<i>wanhoop</i>
<i>neem afscheid</i>	<i>en toch ook vertrouwen</i>
<i>van thuis</i>	<i>een heel groot vertrouwen</i>
<i>van wat me lief is geworden</i>	<i>en protest en overgave</i>

<i>Ik ben bang</i>	<i>Ik geef me aan U</i>
<i>voor het onbekende</i>	<i>ik ga met U</i>
<i>schrik terug voor de uitdaging</i>	<i>ik laat los en</i>
<i>twijfel aan de weg</i>	<i>hou me vast aan U</i>
<i>ik mis landkaarten</i>	<i>ik doe mee</i>
<i>en wegwijzers</i>	<i>en laat los</i>

<i>Zomaar</i>	<i>Ik ben bereid</i>
<i>op pad gaan</i>	<i>omdat Gij me vasthoudt</i>
<i>op uw woord</i>	
<i>de stad achter mij laten</i>	<i>Ik ben bereid</i>
<i>bereid zijn</i>	<i>omdat Gij me roept</i>
<i>de weg met U te gaan</i>	

Anselm Grün

Uit: *Pelgrimeren, Onderweg naar Santiago de Compostela*
(Karin Snoep en Nelleke Bos, 2010)

Programma

Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving

Op 1 september 2019 treedt Susanne van der Sluijs in dienst als nieuwe predikant van de Remonstrantse gemeente Doesburg e.o. In verband daarmee kunnen nog geen plannen worden gemaakt voor nieuwe activiteiten. De vaste activiteiten gaan gewoon door, zoals de wandelgroep, die op de dinsdagavond vanaf half acht een wandeling maakt van 8–10 km en daarna bij degene waar de tocht start en eindigt nog een kopje koffie drinkt. Informatie over de activiteiten is te vinden op de website <http://doesburg.remonstranten.nl> In het geval er spontaan activiteiten ontstaan, dan zal daarover gepubliceerd worden op de website, facebook en eventueel regionale media.

Protestantse Gemeente Hummelo

Meditatie uur

De laatste woensdagavond van de maand van 19.10 – 20.10 uur, 19.00 uur koffie en thee in De Ruimte, ingang achter de kerk, in Hummelo. Er is plaats voor allen die geïnteresseerd zijn om de stilte in te gaan. Dit seizoen volgen we de meditatie volgens de traditie van de Lectio Divina.

Meditatie ook misschien iets voor u, voor jou?

Iedereen is welkom, ook mensen van buiten Hummelo.

Wanneer: 28 augustus, 25 september, 30 oktober, 27 november 2019 en 29 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april, 27 mei 2020.

Opgave: Ingrid van Berkum, coördinator, tel. 0314 – 382080, e-mail: totdonderdag@hotmail.com
Toos Rietman, begeleider, tel. 0313 – 475774, e-mail: ridt.rietman@hetnet.nl

Nacht zonder dak

In het weekend van 7/8 september 2019 vindt rond en in de kerk van Hummelo de Nacht Zonder Dak plaats. Dit is een actie van Tear. De jongeren van Jongeren Contact laten zich sponsoren om een nacht in een kartonnen doos naast de kerk te slapen. De opbrengst gaat naar straatkinderen, onder andere in India, Kenia en Bolivia, om hen scholing te geven, zodat ze kans hebben op een betere toekomst. Dit jaar is het voor de tiende keer dat wij een Nacht zonder dak houden!

Wanneer: zaterdag 7 en zondag 8 september

Waar: rond en in de kerk van Hummelo

Tijd: 15.30 uur

Kerststallentoonstelling

Vroeger verried de kerststal in huis de katholieke achtergrond van de bewoners van het huis. Tegenwoordig komt in de adventstijd van menig zolder een stalletje tevoorschijn. Tijdens de kerstmarkt in Hummelo zal de kerststallentoonstelling in dorps huis De Ruimte te bekijken zijn.

Wanneer: vrijdag 13 december van 11.00 - 17.00 uur en
zaterdag 14 december van 11.00 - 16.00 uur

Waar: Dorps huis De Ruimte, naast de kerk in Hummelo

Nationale pannenkoekendag 20 maart

Vrijdag 20 maart is het nationale pannenkoekendag. Kom gezellig, voor 5 euro per persoon, onbeperkt pannenkoeken eten. De pannenkoeken worden ter plekke gebakken! De opbrengst gaat naar de Voedselbank.

Wanneer: vrijdag 20 maart

Waar: Dorps huis De Ruimte

Tijd: 17.00 uur

Palmpaasstokken versieren vrijdag 3 april

Alle kinderen kunnen een palmpaasstok komen versieren met crêpe papier, kleurige linten, rozijnen en nog veel meer dingen!

Op Palmzondag maken we dan weer een mooie optocht door het dorp, zodat alle mensen de vrolijke stokken kunnen zien!

Voor materiaal wordt gezorgd, we vragen een vrijwillige bijdrage.

Wanneer: vrijdag 3 april

Waar: Dorpshuis De Ruimte, Hummelo

Tijd: 14.30 uur

Langste dag fietstocht zondag 21 juni

Nadere informatie volgt later via andere media.



Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zin in Kunst

Voor wie zin heeft in kunst en ervan kan genieten hoe kunst vorm geeft aan zin. Wat kunt u verwachten? Tijdens een aantal avondbijeenkomsten belicht 'Zin in Kunst' het werk van uiteenlopende kunstenaars en biedt een podium voor een mooi gesprek met elkaar over wat we die avond gezien en gehoord hebben. Beide ingrediënten zijn de smaakmakers van deze avonden. Laat u op deze avonden meenemen in het kijken naar kunst, haal uw hart op aan de achtergrondinformatie erbij en zeker ook aan het gesprek met elkaar erover.

Vier avonden 'Zin in Kunst.' De eerste avond is Raymond Rombout uit Oud-Beijerland onze inleider. Al heel wat lezingen over Rembrandt heeft hij verzorgd. Hij neemt ons mee in het werk van Rembrandt en laat zien welke invloed de Gouden Eeuw op zijn werk had. Meer informatie over deze en andere avonden 'Zin in Kunst'

volgt o.a. via de Regiobode, en de website en Facebookpagina van onze kerk.

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Data en sprekers

2 oktober	Rembrandt; <u>de eerste keer is in de Grote of Martinikerk</u>
11 december	Nicola Saric
5 februari	H.N.Werkman
25 maart	Oorlogscartoons

Info:

Chris Kors tel.0313 – 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com
Wim Gilsing tel.06 – 52341957, e-mail: wgilsing@telfort.nl

‘Preek van de Leek’ in de Grote of Martinikerk

Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij de opiniemakers. Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten, journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in het publieke debat mengen.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in Amsterdam en later nog op andere plaatsen in het land het project ‘Preek van de Leek.’ Hoe zou het zijn als zulke mensen met bewezen spreekvaardigheid voor één keer de kansel zouden op gaan. Wat gebeurt er als je hen het woord geeft over wat hen bezielt en zo in de kerk een ‘dienst’ houdt in een geheel andere vorm.

In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de ‘Preek van de Leek’ van start gegaan. Met genoegen kijken wij terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens betrokken op

een thema waarover zij graag iets wilden zeggen. Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan.

Ook in het seizoen 2019-2020 bieden wij u en jou heel graag weer een serie 'Preek van de Leek' aan, met inspirerende sprekers.

Data en sprekers:

1 september Marieke de Bruijn
3 november Spinvis
2 februari Kathleen Ferrier
5 april Siegfried Woldhek (ovb)

Na elke 'Preek van de Leek' is er bij een drankje en een hapje gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en de 'lekenpreker.' De aanvangstijd is 16.00 uur. De Kerk is open vanaf 15.30 uur. In de regionale pers wordt een vooraankondiging gepubliceerd met nadere informatie over de betreffende 'Preek van de Leek.'

De 'Preek van de Leek' in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

U en jij bent van harte welkom!

Info:

Marian en Bram Grandia

tel.0313 – 618852, e-mail: mariangrandia@gmail.com

Joep en Anne-Mieke Luykx

tel.06 – 21810104, e-mail: am.luykx@gmail.com

Bert Bomer tel.0313 – 410918, e-mail:

bebom.buutvrij@gmail.com

Chris Kors tel.0313 – 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Koffieochtenden in de Grote of Martinikerk

'Wat hebben we bij de koffie?'

'Wat hebben we bij de koffie?' is een ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van de maanden oktober t/m mei. Waarbij een kopje koffie of thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar

ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met film of muziek.

Wanneer: 2 oktober, 6 november, 4 december;
(januari niet) 5 februari, 4 maart, 1 april en 6 mei
Waar: de Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Martinikerk.
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Kosten: men kan een vrije gift in de pot doen

Nadere info over wie er door het seizoen heen te gast zijn volgt nog, maar kunt u onder andere ook lezen in de Regiobode en op www.pkn-angerlodoesburg.nl

Info:

Ans Woudenberg

tel.0313-484533,

e-mail: rienans.woudenberg@zonnet.nl

Chris Kors tel.0313-844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Koffiedrinken met elkaar

Elke 3e woensdag van de maand organiseert onze diaconie een koffieochtend voor wie maar wil. Ontmoeting met elkaar is het hart hiervan. Aanmelden is niet nodig, kom gewoon lekker langs!

Wanneer: 3e woensdag van de maand
Waar: de Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Martinikerk, in de wintermaanden komen we bij iemand thuis bij elkaar.
Tijd: van 10.00 - 11.30 uur
Kosten: men kan een vrije gift in de pot doen

Borrel & Babbel

Ook in het seizoen 2019-2020 bent u weer van harte welkom bij Borrel & Babbel (B&B). Vanaf oktober kunt u aanschuiven aan onze stamtafel in het Arsenaal. De opzet van de ontmoeting is precies wat de naam al zegt: terwijl we genieten van een (non)alcoholische *borrel*, raken we met elkaar aan de *babbel*. En dan gaat het ergens

over: iets wat je geraakt heeft in het nieuws, verwondering over wat je voorbij hebt zien komen op social media, een heikel thema waar je met anderen wel eens over door wilt praten. Kortom, gesprekken waar je in kwijt kunt wat jou bezighoudt en inspireert.

Komend seizoen is Borrel & Babbel op:

Donderdag 10 oktober

Zondag 10 november

Donderdag 12 december

Zondag 12 januari 2020

Donderdag 13 februari

Zondag 8 maart

Donderdag 16 april

Zondag 10 mei

Zondag 14 juni

Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven, zolang de kaars brandt is er ruimte voor de babbel en de borrel betaalt ieder voor zichzelf.

Let ook op de berichtgeving via de Regiobode, de website van de PGAD www.pkn-angerlodoesburg.nl en Facebook <https://www.facebook.com/borrelenbabbel/>

Info:

Anja Beckmans

tel.0313-476427,

e-mail: anja.beckmans22@gmail.com

Sandra Snieder-Jurg

tel.0313 - 474474, e-mail: s.sniederjurg@upcmail.nl

Chris Kors

tel.0313 – 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Ontmoetings- en Gesprekskring op Grotenhuys (IJsselzicht)

Sinds 2013 draait op Grotenhuys (IJsselzicht) **elke 2^e woensdag van de maand** (september t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring.

Initiatiefnemers Chris Kors (Prot. Gem. Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een

onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.

De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. **De eerste keer dat we weer bij elkaar komen is op 11 september.**

De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur.

Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

Info:

Chris Kors tel.0313-844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Het Ouderencontact

Het Ouderencontact, dit is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder. De ontmoetingen vinden plaats in de Wehmerhof, het gebouw achter de Galluskerk in Angerlo op donderdagmiddag, 1x per maand van 14.30 – tot ongeveer 16.30 uur.

We nodigen gasten uit, die ons wat vertellen of laten zien. De kerstmiddag en de week voor Witte Donderdag verzorgen we zelf.

12 september

De heer J. Bornebroek uit Enschede geeft een lezing over boerenmagie in Oost Nederland. Over volksgeneeskunde, onheil afwerende middelen, volksgeloof, stalramen, muurankers, levensbomen. Ook hazelaar, vlinderstruik, lijsterbes hadden oorspronkelijk een magische waarde.

10 oktober

Stichting Veluwse Wensambulance kan een wens van een terminale patiënt in vervulling laten gaan.

Mevrouw H. v.d. Berg verzorgt deze middag voor ons. Als er geen ritten gepland zijn, komt er een wensambulance mee.

14 november

Vanmiddag vertelt de heer H. Griffioen uit Utrecht over 'Daklozen, een keuze of noodlot'.

Hoe wordt iemand dakloos, wat hebben ze meegemaakt en wat verwachten ze van de toekomst? Dat levert boeiende verhalen op. U ziet ook de opvang in “het Snurkhuis en het Smulhuis” in Utrecht.

19 december vieren we onze Kerstmiddag met elkaar.

16 januari

De heer J. Vette van IVN Veluwezoom vertelt over het landschap van de Oost Veluwezoom. Daarnaast zal een deel van de presentatie gaan over de terugkeer van de wolf.

13 februari

De heer J. Kwast uit Doetinchem werkt bij Slachtofferhulp. Deze instantie helpt o.a. na een calamiteit, misdrijf, verkeersongeval of een vermissing. Hij geeft voorlichting over zijn werk en wat er allemaal gebeurt.

12 maart

De heer J. Bark uit Apeldoorn neemt ons mee naar de vorige eeuw. 'In de winkel van Sinkel' heet zijn lezing. Hij neemt ook veel 'oude' spulletjes mee.

2 april

Een week voor Witte Donderdag hebben we deze viering.

14 mei

Afsluiting van het seizoen.

Info:

Ine Lebbink tel.0313 – 474521, e-mail: ine@lebbink.org

Even eruit met de PKN:

Even eruit zijn toertochtjes met de auto voor iedereen die zin heeft in een (toer)tocht, maar zelf niet in de gelegenheid is/geen zin heeft om alleen te gaan.

Van oktober tot mei, iedere derde zondag van de maand van 13.30 – 16.30 uur.

Data t/m december: 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december

Aanmelden: Marjolein Somsen, tel.0313 – 475819,
e-mail: marjoleinsomsen@gmail.com
Rimke Kingma, tel.0313 – 479552,
e-mail: rimkekingma@planet.nl
Aanmelden bij voorkeur via e-mail.

Kosten: € 2,50 p.p. per tocht;
consumpties/entrees voor eigen rekening.

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening vindt iedere vrijdag plaats in zo'n 200 steden over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry dat tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen werd. In de ruïnes van de vernietigde St. Michael kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het 'Cross of Nails' genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.

Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op probleemsituaties in ontwikkelingslanden. Angerlo en Doesburg zijn onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waarvan ook steden als Arnhem, Doetinchem, Deventer, Den Haag, Middelburg, Nijmegen en Rotterdam deel uitmaken.

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening draait in Doesburg al een aantal jaren en wordt verzorgd door een groep vrijwilligers vanuit de kerken in Doesburg. Het vindt plaats in de Stiltehoek in het koor van de Martinikerk. Voorafgaand aan het gebed verzamelen we ons bij het monument 'Vogels van de vrijheid' op de voormarkt. Sinds afgelopen jaar is het Coventrygebed ook in de Galluskerk in Angerlo onderdak. Eerder dit jaar is vanuit de PGAD de pioniersplek Komdersuut gestart in Angerlo. Het pioniersteam van Komdersuut begeleidt het Coventrygebed in de Galluskerk.

Op beide plekken vindt het middaggebed plaats van 12.30-12.45 uur.

We begroeten u en jou graag in dit bijzondere middaggebed voor vrede en verzoening in de wereld. Zin om mee te doen als begeleider? Leuk, laat het even weten!

Info:

Chris Kors tel.0313 – 844539, e-mail chris.kors@gmail.com

Kennismaking met meditatie

Wij leven in een samenleving met heel veel meningen, beelden, geluiden en opdrachten die van buitenaf op ons afkomen en waarop je dan weer moet reageren of in gedachten bezig mee blijft.

Meditatie kan helpen om de innerlijke weg van Liefde, die ook wel God wordt genoemd, te ontdekken. Je open te stellen voor de innerlijke weg en je daardoor laten inspireren voor het leven van alledag. Binnen de innerlijke stilte kan rust gevonden worden en soms zomaar een nieuw persoonlijk inzicht oplichten. Het vraagt om een aandachtig omgaan met jezelf, God en de ander. De weg van meditatie gaat altijd weer van binnen naar buiten.

Ook ben je van harte welkom wanneer je vanuit een ander gedachtegoed of spiritualiteit deze wijze van mediteren eens zou willen meemaken.

Graag geef ik de weg van de meditatie door in een kennismakingscursus in oktober en november 2019.

In alle rust gaan wij in een opbouw van 4 donderdagavonden vertrouwd raken met meditatie door informatie, oefening van verschillende meditatietradities in een groep van 7 personen.

Wat gaan we doen:

- 1e avond: informatie, basishouding
- 2e avond: een woord uit de christelijke inspiratiebron
- 3e avond: een verhaal uit de christelijke inspiratiebron
- 4e avond: verstillig

Een ieder gaat zijn/haar eigen weg, soms delen we wat met elkaar maar dat hoeft niet. Alles wat wordt gedeeld blijft binnen de groep.

Toos Rietman, begeleiding

Achttien jaar ben ik werkzaam geweest als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Vanaf begin jaren negentig bezig met meditatie, o.a. in een post HBO jaar, kloosterervaringen, meditatietraining in 2010 bij Vacare, platvorm voor meditatie PKN, bij Kick Bras.

Gevolgd in 2016 – 2017 door de Leergang begeleiding christelijke meditatie, vanuit de katholieke traditie bij Joke Litjens en Mirjam Dirkx.

Sinds 2018 coördineer en begeleid ik inspiratiedagen voor Regio-Oost van Vacare en ben ik mede-coördinator bij Komdersuut in Angerlo.

Wanneer: 10 en 24 oktober en 7 en 21 november 2019
Waar: Komdersuut, Dorpsstraat 33 in Angerlo
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Kosten: voor 4 avonden € 24,00 inclusief koffie en thee.

Opgave vóór 1 oktober 2019 bij Toos Rietman, e-mail:

ridt.rietman@hetnet.nl, tel:0313 - 475774.

Maximaal 7 deelnemers.

Meditatie uur (in Hummelo)

Wat geeft meditatie?

Rust, inzicht, verdieping in je gebed. Leven met aandacht brengt je dichter bij jezelf, bij anderen en bij God.

Het meditatie uur is een verdieping door verstilling, door concentratie en aandacht, voorbij je gedachten komen, rust en stilte te vinden bij jezelf en bij God.

Er is plaats voor allen die geïnteresseerd zijn om met stilte om te gaan, iedereen is welkom, ook mensen van buiten Hummelo.

Wanneer: 28 augustus, 25 september, 30 oktober,
27 november 2019
29 januari, 26 februari, 25 maart, 29 april 2020
Waar: De Ruimte naast de kerk in Hummelo
Tijd: 19.00 uur

Opgave of verdere informatie:

Ingrid van Berkum, coördinator,

tel.0314 - 382080, e-mail: totdonderdag@hotmail.com

Toos Rietman, meditatie begeleider,

tel.0313 – 475774, e-mail: ridt.rietman@hetnet.nl

Zie kennismaking met meditatie.

Sterrenpracht; denken en dromen over God

– voor kinderen van 6-12 jaar –

Een nieuw seizoen Sterrenpracht. Vijf kwartier op de zaterdagnamiddag waarin we spelenderwijs bezig zijn met en nadenken over God, een Bijbelverhaal en ons geloof. Met een smikkelkwartiertje tot besluit!

Kinderen van de PGAD in de leeftijd van 6-12 jaar worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Maar ook andere kinderen in deze leeftijd mogen gewoon (mee)komen!

Wanneer: 5 oktober, 2 november, 7 december, 1 februari,
7 maart, 4 april en 9 mei

Waar: Wehmerhof in Angerlo

Tijd: 16.00-17.15 uur

Info en aanmelden:

Chris Kors tel.0313 – 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Brood

– voor jongeren vanaf 17 jaar –

Een mooi gesprek, film, muziek, kunst, theaterbezoek, tekenen en zeker ook een flink stuk gezelligheid, dat zijn zoal de ingrediënten van Brood.

Afgelopen seizoen maakten we kennis met diverse kopstukken uit de Bijbel. Komend seizoen staat in het teken van ‘verhalen’.

Wanneer: **De eerste keer is op vrijdagavond 27 september**, de volgende data prik ik graag in overleg met de deelnemers.

Waar: bij mij thuis (Kloosterstraat 16)
Tijd: 20.00 uur

Doe je mee? Laat me dat dan even weten (**uiterlijk 24 september**)!

Info en aanmelden:

Chris Kors tel.0313 – 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Gedichtendag

Voor de achtste keer bieden we op de Gedichtendag een mooi programma aan met Poëzie en Muziek. Dat feestelijk avondje uit zal in 2020 plaatsvinden op **30 januari**. Op die avond zullen we ook weer bekendmaken wie met welk gedicht de **gedichtenwedstrijd** heeft gewonnen, die wij jaarlijks uitschrijven in het kader van de Week van de Poëzie. Nadere berichtgeving hierover volgt dit najaar in kerkelijke en regionale media.

Info:

Chris Kors tel.0313 – 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel

In gesprek met de bijbel....

Hoe worden de verhalen uit de bijbel voor ons een bron van inspiratie? Waar raken ze aan ons leven? Wat zeggen ze over actuele thema's in onze cultuur en samenleving? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. We kiezen voor bijbelgedeelten die in deze periode op het leesrooster staan.

Wanneer: drie keer in het najaar 2019: op donderdagmiddag
3 oktober, 14 november en 12 december

Tijd: 15.00-17.00 uur

Wanneer: drie keer in het voorjaar 2020: op dinsdagavond
28 januari, 18 februari en 31 maart

Tijd: 20.00-22.00 uur

Waar: Kerkhuis, Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Leiding: ds. Karin Spelt

Info: ds. Karin Spelt; e-mail karin.spelt@gmail.com,
telefoon 06 -13554749

Lezing Natasja Huting

Wat zijn uw wensen na uw overlijden? Hoe ziet uw uitvaart eruit? Weet u wat de uitvaartwensen van uw naasten zijn? Weet u wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is om een eigentijds en passend afscheid te organiseren?

Wanneer iemand overlijdt, moeten er veel uiteenlopende beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld over de plaats van opbaring, de rouwkaart, het rouwvervoer, de invulling en locatie van de afscheidsbijeenkomst etc. Al deze beslissingen te samen geven vorm aan het afscheid die vele varianten kent: van intiem tot een grootse uitvaart.

Tijdens onze informele en laagdrempelige informatieavond vertelt uitvaartbegeleidster Natasja Huting u hier graag meer over. Door het spelen van de uitvaartquiz ontrafelen we samen de feiten en fabels aangaande de dood en het voorbereiden van een uitvaart. Ondanks het voor sommige beladen onderwerp, belooft het juist een gezellige avond te worden.

Wanneer: dinsdag 22 oktober
Waar: Kerk Hoog-Keppel
Tijd: 20.00 uur

Op adem komen in Keppel...

Twee retraite-dagen in de herfst en de lente.

Stilte, bezinning en ontmoeting in de herfst.

Thema: Een rijk palet aan kleuren...

In de herfst kleuren de bomen rond de oude kerk van Hoog-Keppel naar oker, geel en oranje. Een mooie plek en tijd om ruimte te nemen voor jezelf. In de stilte van de kerk, bij de klank van muziek, met woorden in teksten en gedichten. Tijdens een wandeling door het prachtige landschap en een creatieve verwerking in de middag. Een rijk palet aan kleuren. De herfst is een tijd van oogsten. We worden uitgenodigd na te denken over wat kleur geeft aan ons leven en waar we dankbaar voor zijn.

Wanneer: zaterdag 9 november
Tijd: 10.00 -16.00 uur
Programma: 10.00 -10.30 ontvangst met koffie in het Kerkhuis
10.30 - 11.15 stilte, bezinning en muziek in de kerk, dwarsfluit Caroline Hendriks
11.15 -12.30 meditatieve wandeling (in eigen tempo) en/of ruimte voor gesprek
12.30 -13.30 uur lunch
13.30 -15.30 uur creatieve verwerking: werken met mozaïek onder leiding van Annemiek van der Kaa-van Pagée
15.30 afsluiting in de kerk

Stilte, bezinning en ontmoeting in de lente.

Thema: Groeien en tot bloei komen

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Naar de kale bomen die weer ontluiken. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Waar ervaren wij groei in ons leven? Op welke gebieden verlangen wij te groeien? Wat helpt ons te groeien en tot bloei te komen? Rond deze vragen ontmoeten we elkaar op deze retraite-dag rond de kerk van Hoog-Keppel.

Wanneer: vrijdag 17 april
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Programma: de opzet is dezelfde als op 9 november.
Creatieve activiteit: schilderen.

Waar: Kerkhuis en kerk, Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Info, opgave: ds. Karin Spelt; e-mail karin.spelt@gmail.com, telefoon 06-13554749

Kosten: € 15 per dag

Opgave herfstdag voor 25 oktober 2019

Opgave lentedag voor 3 april 2020

Liedjes van Verlangen

Ad Boogaard neemt ons deze avond aan de hand van allerlei teksten, gedichten en liederen (uit de klassieke, wereld- en popmuziek) mee in de thema's 'heimwee' en 'verlangen'. Het woord *heimwee* betekent letterlijk 'thuispijn'. Zo enorm verlangen naar thuis dat het pijn doet. *Verlangen* is een soort 'heimwee' naar de toekomst, naar iets dat komen gaat, iets waar we naar uitzien. Advent, de periode voor Kerst, is een tijd van verlangen. Vol verwachting zien we uit naar... tja, naar wat? Of wie? Hoe zit het eigenlijk met *ons* verlangen? Wat is *ons* 'liedje van verlangen'? Daarover gaan we met elkaar in gesprek

Ad Boogaard is pastor/coördinator van D3rde Verdieping (v/h Stadspastoraat Arnhem) – ruimte voor bezinning en ontmoeting in Rozet.

Wanneer: 19 november 2019

Waar: Kerkhuis, Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Tijd: 20.00 uur

Met beelden op verhaal komen..

Een goede film vertelt met beelden een eigen verhaal. Ze raken aan ons eigen verhaal en zetten aan het denken over belangrijke levensthema's.

In de film *Maudie* krijgt het thema 'verlangen' een plek. Maudie lijdt aan een ernstige vorm van artritis. Ze verlangt om onafhankelijk te zijn, om ver weg van haar beschermende familie een eigen leven op te bouwen en ze verlangt ook creatief te zijn in de wereld van de schilderkunst. Als huishoudster bij de teruggetrokken Evertt Lewis zie je hoe ze groeit als mens en zich ondanks haar beperkingen kan ontwikkelen.

Wanneer: 5 november 2019

In de film *Ida* van Pawel Pawlokowski zien we de invloed van het tragische verleden van gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog op twee Poolse vrouwen, de jonge non Ida en haar communistische tante Wanda.

De film is zwartwit en kent een sobere beeldvorming die de personages nog meer kracht geeft.

Wanneer: dinsdag 21 januari 2020

De Noorse film *Troubled water* gaat over schuld en vergeving. Jan Thomas is veroordeeld wegens moord en probeert na zijn vrijlating uit de gevangenis zijn leven weer op te pakken en wordt organist in een kerk. Hij probeert zijn verleden geheim te houden. De film laat zien wat er gebeurt als dit verleden toch aan het licht komt.

Wanneer: 3 maart 2020

Waar: Kerkhuis, Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Tijd: 19.30 uur

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in de gevangenis in Berlijn door de nazi's werd terechtgesteld.

In dit herdenkingsjaar wordt er veel aandacht besteed aan zijn invloed en nalatenschap. In het kader daarvan zijn er in de gemeente Drempt en Oldenkeppel een aantal activiteiten.

Lezing door drs. H.M.J. (Henk) Janssen uit Arnhem

Henk Janssen was lange tijd studentenpastor, daarna deken van Arnhem, inmiddels met emeritaat. Hij is een kenner van Bonhoeffer en lid van het Bonhoeffer gezelschap Nederland. In zijn lezing gaat hij in op het leven van Bonhoeffer en zijn betekenis in onze tijd. Wat bewoog deze man en hoe kan hij ook nu nog ons inspireren?

Wanneer: dinsdag 17 maart 2020

Waar: Kerkhuis, Van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel

Tijd: 20.00 uur

Juni 2020; expositie met schilderijen van Jeltje Hoogenkamp in de kerk van Drempt

Jeltje maakte schilderijen bij gedichten en gebeden van Dietrich Bonhoeffer. Deze schilderijen gaan in het herdenkingsjaar als reisexpositie langs gemeenten. In juni is hij in de St. Joriskerk in Drempt. De kerk is in deze maand op zaterdag van 11.00 tot 17.00

uur open om de expositie te bekijken. Er is een boekje met schilderijen en teksten verkrijgbaar.

Stilte en muziek in de kerk van Drempt, zaterdag 6 juni 2020

Op de eerste zaterdag van juni wordt de expositie geopend en is er om 14.00 uur in het koor van de kerk een programma met muziek en teksten rondom de schilderijen.

Info: ds. Karin Spelt; e-mail karin.spelt@gmail.com,
telefoon 06-13554749

Langste dag fietstocht 21 juni

Nadere informatie volgt later via andere media.