

**Programmaboekje  
Commissie Ontmoeting en Bezinning  
"Oude IJssel Regio"**

**seizoen 2018 – 2019**



## Contactadressen commissieleden

### Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving

mw. Mathie Flugi van Aspermont T: 0313 48 46 48  
e-mail: [remgemdoes@gmail.com](mailto:remgemdoes@gmail.com)

### Protestantse Gemeente Hummelo

ds. Elise-Roth T: 06-23517979  
email: [eliseroth@kpnmail.nl](mailto:eliseroth@kpnmail.nl)

mw. Ingrid van Berkum T: 0314 382080  
email: [totdonderdag@hotmail.com](mailto:totdonderdag@hotmail.com)

dhr. Chris Vrogten email: [chrismvrogten@planet.nl](mailto:chrismvrogten@planet.nl)

### Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel

mw. Marjan van Zadelhoff T: 0313 474251  
email: [marjanvanzadelhoff@upcmail.nl](mailto:marjanvanzadelhoff@upcmail.nl)  
mw. Trudy Hemke email: [trudyterwaarbeek@gmail.com](mailto:trudyterwaarbeek@gmail.com)

### Protestantse Gemeente te Angerlo/ Doesburg

ds. Chris Kors T: 0313 844539  
email: [chris.kors@gmail.com](mailto:chris.kors@gmail.com)

mw. Ans Woudenberg T: 0313 484533  
email: [rienans.woudenberg@zonnet.nl](mailto:rienans.woudenberg@zonnet.nl)

### Eventuele veranderingen/ afgelastingen worden vermeld op

[www.pkn-angerlodoesburg.nl](http://www.pkn-angerlodoesburg.nl) [www.kerkdrempe.nl](http://www.kerkdrempe.nl)

[www.kerkhummelo.nl](http://www.kerkhummelo.nl) en [doesburg.remonstranten.nl](http://doesburg.remonstranten.nl)

## Voorwoord

Na de zomer beginnen we weer aan een nieuw seizoen. In dit programmaboekje vindt u de activiteiten van de kerken in de "Oude IJssel Regio". De commissie Ontmoeting en Bezinning initieert en coördineert deze activiteiten.

*U stimuleert ons elke dag*

*U stimuleert ons elke dag weer  
om het leven voluit te beleven.  
Want onvoorspelbaar is de tijd,  
kort onze wandeling,  
en verloren is het uur  
dat niet door ons gebruikt  
leeg terugkeert tot u.*

*U stimuleert ons elke dag weer  
om niet met angst te denken  
aan de berg van zorgen van morgen.  
U vult ons onderweg met licht,  
laat vreugde vinden in kleine dingen.  
En alle ellende van het dal van gisteren  
mogen we ook dáár laten liggen.*

*U stimuleert ons elke dag weer  
om de weg van het goede te gaan,  
eigen last en eigen kruis te dragen  
in de voetsporen van Hem  
die onze weg en onze waarheid is:  
Christus-Gids, Reisgenoot en Metgezel.*

Uit: Ladders naar de hemel, Alfred C. Bronswijk

## **Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving**

### **Bijbelcursus Boek Handelingen**

In het najaar 2018 en voorjaar 2019 organiseert ds. Marga Vos-Wiegand weer een Bijbelcursus, die deze keer zal gaan over het boek Handelingen.

Zes bijeenkomsten op de derde dinsdag van de maand in de consistorie van de Gasthuiskerk (bij veel belangstelling wordt uitgeweken naar de foyer).

Data : dinsdag 18 september, 16 oktober, 20 november, 15 januari, 19 februari en 19 maart

Tijd : 10.00 – 12.00 uur

Plaats : consistorie Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt

Leiding : ds. Marga Vos-Wiegand

Kosten: hele cursus in één keer: € 25,-; per keer € 5,-

Contact: [remgemdoes@gmail.com](mailto:remgemdoes@gmail.com)

### **Rustpunt, gebedspracticum**

Net als in 2018 organiseert ds. Marga Vos-Wiegand een gebedspracticum, dat deze keer de naam 'Rustpunt' heeft meegekregen.

Het christendom kent, net als andere religies, een rijke traditie van gebed en meditatie om door woorden, stilte, door knielen, dansen, beweging of ademhaling, in contact te komen met de eigen spiritualiteit en met de 'andere werkelijkheid', die we bij gebrek aan beter God noemen. In een gebedspracticum van vier avonden wordt kennisgemaakt met vormen van gebed en daarin geoefend onder leiding van ds. Marga Vos. De avonden vinden plaats in de prettige, rustige ruimte die de kerkzaal in de Gasthuiskerk biedt.

Data : dinsdag 19 en 26 maart, 2 en 9 april 2019

Tijd : 20.00 – 22.00 uur

Plaats : Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt

Leiding : ds. Marga Vos-Wiegand

Kosten: € 5,- per keer

Contact : [remgemdoes@gmail.com](mailto:remgemdoes@gmail.com)

## **Vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?'**

In het kader van '400 jaar Remonstranten' heeft Marijke Broekhuijsen, professioneel acteur en cultuurpedagoog, een vertelvoorstelling gemaakt. In deze voorstelling verkent zij - samen met 'collega's' Erik Raaijman, Hein Dop en Jaap van Kempen - aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de 'rekkelijken' actuele vragen en dilemma's van een rekkelijke in deze tijd. Met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, reflecties en ook haar plezier met de aanwezigen deelt.

Datum : zondag 14 april 2019

Tijd : 14.00 – ca. 15.30 uur

Plaats : Gasthuiskerk, ingang Paardenmarkt

Kosten: € 5,-

Contact : [remgemdoes@gmail.com](mailto:remgemdoes@gmail.com)



## **Protestantse Gemeente Hummelo**

### **Meditatie uur.**

De laatste woensdagavond van de maand van 19.10 – 20.10 uur, 19.00 koffie en thee in De Ruimte, ingang achter de kerk, in Hummelo. Er is plaats voor allen die geïnteresseerd zijn om de stilte in te gaan. Dit seizoen volgen we de meditatie volgens de traditie van de Lectio Divina.

Meditatie ook misschien iets voor u, voor jou?

Iedereen is welkom ook mensen van buiten Hummelo.

### **Opgave:**

Ingred van Berkum, coördinator, tel. 0314-382080

e-mail: [totdonderdag@hotmail.com](mailto:totdonderdag@hotmail.com)

Toos Rietman, begeleider, tel. 0313-475774

e-mail: [ridt.rietman@hetnet.nl](mailto:ridt.rietman@hetnet.nl)

Data: 29 augustus, 26 september, 31 oktober, 28 november 2018  
30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april 2019.

### **Nacht zonder dak**

In het weekend van 8/9 september 2018 vindt rond en in de kerk van Hummelo de Nacht Zonder Dak plaats. Dit is een actie van Tear. De jongeren van Jongeren Contact laten zich sponsoren om een nacht in een kartonnen doos naast de kerk te slapen. De opbrengst gaat naar straatkinderen, onder andere in India, Kenia en Bolivia, om hen scholing te geven, zodat ze kans hebben op een betere toekomst.

**Wanneer: zaterdag 8 en zondag 9 september**

**Waar: rond en in de kerk van Hummelo**

**Aanvang: 15.30**

### **Hart&Ziel dienst**

Op 9 september houden we in onze kerk een Hart&Ziel dienst. Deze dienst zal in het teken staan van muziek. We zijn kerk met hart en ziel, muziek neemt daar een belangrijke plaats in, muziek raakt immers de ziel! Welke muziek zou u graag in de kerk willen horen? En vooral waarom, wat is uw gedachte bij de muziek? Geef het door

aan ds. Elise ([eliseroth@kpnmail.nl](mailto:eliseroth@kpnmail.nl)), zodat we met elkaar op 9 september een gevarieerde dienst hebben.

**Wanneer: zondag 9 september**

**Waar: kerk Hummelo**

**Aanvang: 10.00 uur**

### **Kerststallentoonstelling**

Vroeger verried de kerststal in huis de katholieke achtergrond van de bewoners van het huis. Tegenwoordig komt in de adventstijd van menig zolder een stalletje tevoorschijn. Op maandag 26 november zullen we in de Ruimte een kerststallentoonstelling houden, waarbij ook de historie van de kerststal verteld zal worden.

**Wanneer: maandag 26 november**

**Waar: Dorpshuis De Ruimte, naast de kerk in Hummelo**

**Aanvang: 19.30**

### **Epifanie in woord en beeld**

De drie koningen, Caspar, Melchior en Balthasar staan centraal, maar we zullen het ook over een andere koning hebben, want...zoals drs. P. het in een liedje zei: "en de vierde? die was niet mee".

**Wanneer: maandag 7 januari**

**Waar: Dorpshuis De Ruimte**

**Aanvang: 19.30**

### **Nationale pannenkoekendag**

Vrijdag 22 maart is het nationale pannenkoekendag.

De bedoeling is dat er dan zoveel mogelijk pannenkoeken voor zoveel mogelijk mensen worden gebakken. Thema dus delen/ iets voor een ander doen. Er wordt een bijdrage van 5 euro pp gevraagd (kinderen tot 10 jaar gratis). De opbrengst is bestemd voor de voedselbank.

Opgave i.v.m. inkopen uiterlijk 19 maart bij Ingrid van Berkum: [totdonderdag@hotmail.com](mailto:totdonderdag@hotmail.com)

**Wanneer: vrijdag 22 maart**

**Waar: Dorpshuis De Ruimte**

**Aanvang: 17.00 uur**

### **Veertigdagentijd in woord en beeld**

Met Aswoensdag is de Veertigdagentijd, ook wel vasten- of lijdensstijd genoemd, begonnen. Hoe beleven wij zelf deze periode? In woord en beeld willen we hier bij stil staan.

**Wanneer: maandag 11 maart**

**Waar: Dorpshuis De Ruimte**

**Aanvang: 19.30**

### **Palmpaasstokken versieren**

Alle kinderen kunnen een palmpaasstok komen versieren met crêpe papier, kleurige linten, rozijnen en nog veel meer dingen!

Op Palmzondag maken we dan weer een mooie optocht door het dorp, zodat alle mensen de vrolijke stokken kunnen zien!

Voor materiaal wordt gezorgd, we vragen een vrijwillige bijdrage.

**Wanneer: vrijdag 12 april**

**Waar: Dorpshuis De Ruimte, Hummelo**

**Aanvang: 14.30**

### **Pinksteren in woord en beeld**

De 'uitstorting van de Heilige Geest' is een inspiratiebron voor vele kunstenaars en dichters. In woord en beeld zullen we dat zien.

**Wanneer: dinsdag 4 juni**

**Waar: De Ruimte**

**Aanvang: 19.30**

### **Langste Dag Wandeling**

In samenwerking met Drempt & Oldenkeppel

Vrijdag 21 juni 2019 zal onze tweede Langste Dag Wandeling gehouden worden. Dit jaar starten we om 19.00 uur in de kerk van Hoog-Keppel, daarna lopen we naar de kerk in Hummelo. Na de terug wandeling sluiten we de avond af in de kerk van Hoog-Keppel. In beide kerken zullen we met woord-beeld-geluid stil staan bij de langste dag van het jaar.

**Wanneer: vrijdag 21 juni**

**Waar: Kerk Hoog-Keppel**

**Aanvang: 19.00 uur**



## **Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg**

### **‘Wat hebben we bij de koffie?’**

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend waarbij een kopje koffie of thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dat kan een gastspreker zijn, maar ook iets met film of muziek. De ochtenden vinden plaats op de **1<sup>e</sup> woensdag van de maand** (oktober t/m december, februari t/m mei) in de Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij van de Martinikerk. Nadere info over wie er door het seizoen heen te gast zijn volgt nog, maar kunt u onder andere ook lezen in de Regiobode en op [www.pkn-angerlodoesburg.nl](http://www.pkn-angerlodoesburg.nl).

### **INFO**

Ans Woudenberg      tel.0313-484533    email:

rienans.woudenberg@zonnet.nl

Chris Kors              tel.0313-844539    email: [chris.kors@gmail.com](mailto:chris.kors@gmail.com)

### **Borrel & Babbel**

Ook in het seizoen 2018-2019 gaan we weer verder met Borrel & Babbel (B&B). Vanaf oktober is iedereen weer van harte welkom om aan te schuiven aan onze stamtafel in het Arsenaal. De opzet van de ontmoeting is precies wat de naam al zegt: terwijl we genieten van een (non)alcoholische *borrel*, raken we met elkaar aan de *babbel*. En dan gáát het ergens over: iets wat je geraakt heeft in het nieuws, verwondering over wat je voorbij hebt zien komen op social media, een heikel thema waar je met anderen wel eens over door wilt praten. Kortom, gesprekken waar je in kwijt kunt wat jou bezighoudt en inspireert.

### ***Komend seizoen is Borrel & Babbel op:***

**Donderdag 11 oktober**

**Zondag 4 november**

**Donderdag 13 december**

**Zondag 13 januari 2019**

**Donderdag 7 februari**

**Zondag 10 maart**

**Donderdag 11 april**

**Zondag 12 mei**

**Donderdag 6 juni**

Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven, zolang de kaars brandt is er ruimte voor de babbel en de borrel betaalt ieder voor zichzelf. Let ook op de berichtgeving via de Regiobode, de website van de PGAD ([www.pkn-angerlodoesburg.nl](http://www.pkn-angerlodoesburg.nl)) en Facebook (<https://www.facebook.com/borrelenbabbel/>).

#### INFO

Anja Beckmans tel.0313-476427 email:  
anja.beckmans22@gmail.com

Sandra Snieder-Jurg tel. 0313 474474 email:  
s.sniederjurg@upcmail.nl

Chris Kors tel.0313-844539 email: chris.kors@gmail.com

#### **Ontmoetings- en Gesprekskring op Grotenhuys (IJsselzicht)**

Sinds 2013 draait op Grotenhuys (IJsselzicht) **elke 2<sup>e</sup> woensdag**

**van de maand** (september t/m juni) een ontmoetings- en gesprekskring. Initiatiefnemers Chris Kors (Prot.Gem.Angerlo-Doesburg) en Anne Veenstra (geestelijke verzorger Attent wwz) zochten naar een vorm van ontmoeting waarin gezelligheid en een mooi gesprek over een onderwerp hand in hand gaan. Deze middagen zijn bedoeld voor de bewoners van Grotenhuys en belangstellenden van elders uit de stad.

De middagen vinden plaats in het restaurant van Grotenhuys. **De eerste keer dat we weer bij elkaar komen is op 12 september**. De middag duurt van 14.30 tot 16.00 uur.

Kom gerust ook eens langs. U bent van harte welkom!

#### INFO

Chris Kors tel.0313-844539 email: [chris.kors@gmail.com](mailto:chris.kors@gmail.com)

#### **Coventrygebed voor vrede en verzoening**

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening vindt iedere vrijdag plaats in ruim 150 steden over de hele wereld, die geteisterd zijn door oorlogsgeweld. Dit vrijdaggebed is begonnen in Coventry dat

tijdens de tweede wereldoorlog zwaar getroffen werd. In de ruïnes van de vernietigde St. Michael kathedraal zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, later het 'Cross of Nails' genoemd. Daaruit is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, Freetown in Sierra Leone en na 9/11 New York.

Rond het middaguur vindt het vredesgebed plaats, in ieder land met een eigen thema. In Europa richt men zich vooral op het creëren van een leefbare veelkleurige interreligieuze samenleving en op probleemsituaties in ontwikkelingslanden. Angerlo en Doesburg zijn onderdeel van het Coventry Beraad Nederland waarvan ook steden als Arnhem, Doetinchem, Deventer, Den Haag, Middelburg, Nijmegen en Rotterdam deel uitmaken.

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening draait in Doesburg al een aantal jaren en wordt verzorgd door een groep vrijwilligers vanuit de kerken in Doesburg. Het vindt plaats in de Stillehoek in het koor van de Martinikerk. Voorafgaand aan het gebed verzamelen we ons bij het monument 'Vogels van de vrijheid' op de voormarkt. Sinds kort is het Coventrygebed ook in de Galluskerk in Angerlo onderdak. Eerder dit jaar is vanuit de PGAD de pioniersplek Komdersuut gestart in Angerlo. Het pioniersteam van Komdersuut begeleidt het Coventrygebed in de Galluskerk.

Op beide plekken vindt het middaggebed plaats van 12.30-12.45 uur.

We begroeten u en jou graag in dit bijzondere middaggebed voor vrede en verzoening in de wereld.  
Zin om mee te doen als begeleider? Leuk, laat het even weten!

#### INFO

Chris Kors

0313-844539 [chris.kors@gmail.com](mailto:chris.kors@gmail.com)

## **‘PREEK VAN DE LEEK’ in de GROTE of MARTINIKERK te DOESBURG**

Vroeger hadden dominees het dikwijls voor het zeggen en waren zij de opiniemakers. Die rol is inmiddels overgenomen door schrijvers, columnisten, journalisten, cabaretiers en wetenschappers. Zij ontmaskeren oude waarheden, zeggen hoe het zit, verdiepen meningen, volgen kritisch allerlei ontwikkelingen, nemen eigen posities in, houden de boel bij elkaar. Onder hen zijn mannen en vrouwen die opvallen door hun visie en hun vrijheid, waarmee ze zich op een verfrissende manier in het publieke debat mengen.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen begon in Amsterdam en later nog op andere plaatsen in het land het project ‘Preek van de Leek.’ Hoe zou het zijn als zulke mensen met bewezen spreekvaardigheid voor één keer de kansel zouden op gaan. Wat gebeurt er als je hen het woord geeft over wat hen bezielt en zo in de kerk een ‘dienst’ houdt in een geheel andere vorm.

In september 2015 zijn wij in de Martinikerk in Doesburg met de ‘Preek van de Leek’ van start gegaan. Met genoegen kijken wij terug op ontmoetingen met inspirerende gastsprekers die hun licht lieten schijnen over een tekst uit de Bijbel en het vervolgens betrokken op een thema waarover zij graag iets wilden zeggen. Sprekers die dat elk op hun eigen bijzondere wijze hebben gedaan.

Ook in het seizoen 2018-2019 bieden wij u en jou heel graag weer een serie ‘Preek van de Leek’ aan, met inspirerende sprekers.

### ***Data en sprekers:***

**2 september Peter Hyballa**  
**4 november (wordt nog bekend gemaakt)**  
**3 februari Esther Gerritsen**  
**7 april Stevo Akkerman**

Na elke ‘Preek van de Leek’ is er bij een drankje en een hapje gelegenheid voor ontmoeting met elkaar en de ‘lekenpreker.’

De aanvangstijd is 16.00 uur. De Kerk is open vanaf 15.30 uur. In de regionale pers wordt een vooraankondiging gepubliceerd met nadere informatie over de betreffende 'Preek van de Leek.'

De 'Preek van de Leek' in de Grote of Martinikerk is een initiatief van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.

U en jij bent van harte welkom!

#### INFO

Marian en Bram Grandia	tel.0313-618852	email:
<a href="mailto:mariangrandia@gmail.com">mariangrandia@gmail.com</a>		
Joep en Anne-Mieke Luykx	tel.06-21810104	email:
<a href="mailto:am.luykx@gmail.com">am.luykx@gmail.com</a>		
Bert Bommer	tel.0313-410918	email:
<a href="mailto:bebom.buutvrij@gmail.com">bebom.buutvrij@gmail.com</a>		
Chris Kors	tel.0313-844539	email:
<a href="mailto:chris.kors@gmail.com">chris.kors@gmail.com</a>		

#### **Sterrenpracht**

#### **denken en dromen over God -voor kinderen van 6-10 jaar-**

Een nieuw seizoen Sterrenpracht. Vijf kwartier op de zaterdagnamiddag waarin we spelenderwijs bezig zijn met en nadenken over God, een Bijbelverhaal en ons geloof. Met een smikkelkwartiertje tot besluit!

Kinderen van de PGAD in de leeftijd van 6-10 jaar worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Maar ook andere kinderen in deze leeftijd mogen gewoon (mee)komen!

**Data 6 oktober, 3 november, 8 december, 2 februari, 9 maart, 6 april en 4 mei**

**Plaats Wehmerhof in Angerlo**

**Tijd 16.00-17.15 uur**

#### INFO en AANMELDEN

Chris Kors tel.0313-844539 email: [chris.kors@gmail.com](mailto:chris.kors@gmail.com)

## **Brood voor jongeren vanaf 17 jaar**

Een mooi gesprek, film, muziek, kunst, theaterbezoek, tekenen en zeker ook een flink stuk gezelligheid,- dat waren de ingrediënten van Brood afgelopen seizoen. En dat smaakt naar meer! Daarom ook komend seizoen weer een keer of acht Brood.

Afgelopen seizoen ging het over Jezus, dit seizoen maken we kennis met een paar andere kopstukken uit de Bijbel. Heel verschillende types... Wie zou je er als vriend op Facebook bij willen hebben, wie zou je per ommegaande ontvrienden? Met wie zou je wel eens een eind willen gaan lopen en wie zou je het liefste ontlopen? Wie zou je je pincode toevertrouwen? Wie vind je rondt sympathiek en bij wie kan je maar moeilijk een gevoel van 'eigen schuld' onderdrukken? Wie geeft je hoop en bij wie houd je je hart vast? Tja, wat een vragen, maar je zult dan ook merken dat deze kopstukken uit de Bijbel je aan het denken zetten over wat jijzelf belangrijk vindt en waar het in onze eigen tijd op aankomt!

Wanneer is er Brood in het komende seizoen? Data prik ik graag in overleg met de deelnemers. **De eerste keer is op vrijdagavond 28 september**, 20.00 uur, bij mij thuis (Kloosterstraat 16).

Doe je mee? Laat me dat dan even weten (**uiterlijk 25 september**) !

INFO en AANMELDEN

Chris Kors tel.0313-844539 email: chris.kors@gmail.com

## **Liturgische Kring**

**'Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepioneerd en veel gediscussieerd. Hierdoor heerst er in veel gemeentes verwarring als het gaat om de liturgie.'**

Deze constatering staat achterop het boekje 'Tot Gods eer' (2018) dat Marcel Barnard schreef op verzoek van de synode van de PKN. Een boekje over liturgie. In de werkgroep Erediensten waren we al een aantal avonden in de achtergronden van de liturgie gedoken, dit boekje sloot daar meteen mooi op aan. Wat een mooie en

prikkelende avonden hebben we als werkgroep hierover gehad! Veel geleerd, maar ook heel wat vragen en uitdagingen die ons op het puntje van onze stoel zetten. Hoog tijd dus om dit gesprek in de gemeente te gaan voeren, met mensen van jong tot oud. En dat willen we komend jaar gaan doen. 'Vieren & Ontmoeten' wordt het jaarthema voor komend seizoen. Dit thema zal aan bod komen in buurtsamenkomsten, in artikelen in Licht(punt), op gemeenteavonden, en: in een liturgische kring.

In deze kring worden achtergronden van onze liturgie besproken, delen we onze ervaringen met elkaar en gaan we de uitdaging aan om ook zelf materialen te ontwikkelen. De kring sluit daarin goed aan op de gesprekken die we gemeentebreed voeren. In Licht (september 2018) kunt u meer lezen over dit hoe dit jaarthema komend seizoen uitgewerkt wordt en vindt u ook al een eerste artikel in het kader van 'Vieren & Ontmoeten.'

**Data Liturgische Kring: 1 en 15 oktober, 5 en 19 november -evt. plannen we met de groep nog enkele data in 2019**

**Tijd: 20.00-22.00 uur**

**Plaats: wordt nog bekendgemaakt**

INFO en AANMELDEN

Chris Kors tel.0313-844539 email: chris.kors@gmail.com

## **Gedichtendag**

De zevende keer wordt het al weer dat we op de Gedichtendag een mooi programma aanbieden met Poëzie en Muziek. Dat feestelijk avondje uit zal in 2019 plaatsvinden op **31 januari**. Op die avond zullen we ook weer bekendmaken wie met welk gedicht de gedichtenwedstrijd heeft gewonnen, die wij jaarlijks uitschrijven in het kader van de Week van de Poëzie. Komend jaar zal die Week in het teken staan van 'Vrijheid' met als motto 'Zonder handen, zonder tanden.' Houdt u de berichtgeving in kerkelijke en regionale media in de gaten.

INFO

Chris Kors tel.0313-844539 email: chris.kors@gmail.com

## **Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel**

### **Film : Maria Magdalena, met nabespreking.**

Het verhaal over leven en dood van Jezus wordt hier vanuit het vrouwelijk perspectief gezien. Maria Magdalena staat centraal (ipv Jezus en de twaalf discipelen) Zij past niet in het vertrouwde beeld van de vrouw die trouwt, kinderen krijgt en zwijgt. Ze is eeuwen lang voor hoer uitgemaakt en nu wordt er een andere visie op haar leven gegeven. De film is geïnspireerd op het evangelie van Maria Magdalena, dat in 1896 in Egypte is gevonden en er verrijst er een beeld van Maria Magdalena als apostel onder de apostelen. In 591noemde Paus Gregorius I haar een prostituee en dat beeld is altijd blijven hangen. Deze film is daarom een mijlpaal in de geschiedenis. Prachtig gefilmd in Zuid Italie. (samenvatting uit recensie uit Trouw) Podcast over de film te horen via [www.soundcloud.com](http://www.soundcloud.com) bij De Roomse Loper aflevering 16: over o.a. Maria Magdalena.

**Wanneer: voorjaar 2019**

**Waar: Kerkhuis, van Panhuysbrink 5, Hoog-Keppel**

**Info: Trudy Hemke, [trudyterwaarbeek@gmail.com](mailto:trudyterwaarbeek@gmail.com)**

### **Langste Dag Wandeling 21 juni, zie onder Hummelo**

#### **Over de schilder Marc Chagall en zijn denkwereld**

Ds. Joop Jansen Schoonhoven vertelt over een aantal schilderijen van Marc Chagall. In een prachtig museum te Nice zijn onder meer 12 grote doeken te bewonderen over markante verhalen uit de eerste twee boeken van de Bijbel: Genesis en Exodus. Natuurlijk horen we wat over de schilder en over de boeiende joodse gedachtewereld van het chassidisme, een mystieke volksbeweging die in het begin van de 18e eeuw ontstond. Laat u vooral boeien en verrassen!

**Wanneer: Dinsdag 6 of 13 november (volg het kerkblad)**

**Tijd: Vanaf 19.45 koffie en de avond begint om 20.00 uur**

**Plaats: Het Kerkhuis naast de kerk in Hoog-Keppel**

**info: Ds. Jansen Schoonhoven, tel. 0314-354188**