

**Programmaboekje
Commissie Ontmoeting en Bezinning
"Oude IJssel Regio"**

seizoen 2016-2017



Index

Voorwoord	pagina 3
Contactadressen commissieleden	pagina 4
Bijbelcursus ds. Marga Vos-Wiegand	pagina 5
Lezing over dichter Tomas Tranströmer	pagina 6
Inspirerende Bijbelverhalen	pagina 7
Contextueel pastoraat	pagina 8
Drie introductieavonden Liberaal Christendom – Ervaren, doen, denken.	pagina 9
Meditatie uur	pagina 10
Beeldmeditatie rondom Advent	pagina 11
Koffieochtenden met een thema	pagina 12
Bach als pastor, geloven in muziek	pagina 13
Borrel & Babbel	pagina 14
Schilderen van uit de Stilte	pagina 15
Nationale Gedichtendag en Gedichtenwedstrijd	pagina 15
Musical Maria	pagina 16
Trio Wilde Eend speelt 'De Golem' in Doesburg	pagina 17

Voorwoord

De zomer is voorbij, een nieuw seizoen breekt aan.
In dit programmaboekje vindt u de activiteiten van de kerken in de zgn. "Oude IJssel Regio".
De commissie Ontmoeting en Bezinning initieert en coördineert deze activiteiten.

Het Meditatie uur van de Protestantse Gemeente Hummelo is inmiddels een begrip. Beeldmeditatie rondom Advent is nieuw.

De Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving organiseert wederom de Bijbelcursus met ds. Vos, en een lezing over dichter en nobelprijswinnaar Tomas Tranströmeren.

De Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel heeft op het programma staan: Inspirerende Bijbelverhalen, Contextueel pastoraat en drie introductieavonden Liberaal Christendom - Ervaren, doen, denken.

De Protestantse Gemeente te Angerlo - Doesburg organiseert koffieochtenden met een thema, Bach als pastor, geloven in muziek, Borrel&Babbel, Schilderen vanuit de stilte. Een gedichtenwedstrijd rond de landelijke gedichtendag in januari 2017,

Stichting Babel (Bijbelverhalen Anders BELicht) doet een oproep voor deelnemers aan de Musical Maria.

Stichting Gasthuiskerk organiseert de Golem voorstelling van verteller en muzikant Gottfrid van Eck.

Voor informatie en opgave kan gebeld of gemaïld worden naar de leider/ contactpersoon van de betreffende activiteit.
Opgave is gewenst. De kosten: een vrije gift.
Bij sommige onderdelen staat een bedrag aangegeven.

Contactadressen commissieleden

Protestantse Gemeente te Angerlo/ Doesburg

ds. Chris Kors, T: 0313 844539, e-mail: chris.kors@gmail.com

mw. Ans Woudenberg, T: 0313 484533,

e-mail: rienans.woudenberg@zonnet.nl

Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving

mw. Mathie Flugi van Aspermont, T: 0313 48 46 48,

e-mail: remgemdoes@gmail.com

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel

ds. Dirk Engelage, T: 0313 472364,

e-mail: dominee@kerkdrempel.nl

Protestantse Gemeente Hummelo

da. Elise-Roth, e-mail: eliseroth@kpnmail.nl

mw. Ingrid van Berkum, T: 0314 382080,

e-mail: totdonderdag@hotmail.com

dhr. Chris Vrogten, e-mail: chrisvrogten@planet.nl

Eventuele veranderingen/ afgelastingen worden vermeld op

www.pkn-angerlodoesburg.nl en www.kerkdrempel.nl

Programma

Remonstrantse Gemeente Doesburg en omgeving



Bijbelcursus

Ds. Marga Vos bespreekt met ons de brief aan de Romeinen. Zij doet dit in zes bijeenkomsten, telkens op de derde dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in de Consistoriekamer van de Gasthuiskerk.

Deze Bijbelcursus is zoals altijd een interactief gebeuren. Ds. Vos draagt veel informatie aan en we bespreken met elkaar wat ons wel/niet aanspreekt en waarom.

Dit alles uiteraard in een sfeer van vertrouwen en veiligheid.

Data: 20 september, 18 oktober, 15 november
17 januari, 21 februari, 21 maart
Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Consistoriekamer Gasthuiskerk
Leiding: ds. C.M. Vos-Wiegand, remonstrants predikant
Kosten: Hele cursus in één keer: € 15,-; per keer € 3,-.
Inlichtingen: bij ds. Vos, e-mail: c.marga.vos@xs4all.nl
tel. 0575 467007

Aanmelden: bij Hermine Pameijer-de Waard, tel. 0314-341547,
bij voorkeur per e-mail: hjadewaard@xs4all.nl

Lezing – over dichter en Nobelprijswinnaar Tomas Tranströmer

Ds. Vos, Remonstrants predikante te Doesburg, heeft zich tijdens haar studieverlof de afgelopen zomer verdiept in de gedichten van Tomas Tranströmer (1931- 2015), een Zweedse dichter. In 2011 ontving hij de Nobelprijs voor de literatuur.

Uit zijn gedichten komt hij naar voren als een nauwkeurig waarnemer, een groot liefhebber van de natuur en een gelovig mens.

Ds. Vos zal in haar lezing vooral ingaan op de manier waarop het geloof doorwerkt in zijn poëzie, vooral in een tijd waarin de positie van kerk en geloof radicaal veranderde in Zweden en eigenlijk in heel Europa.



Datum: dinsdag 1 november
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Gasthuiskerk Doesburg
Kosten: € 5,- per persoon

Protestantse Gemeente Drempt & Oldenkeppel

Inspirerende Bijbelverhalen



De Bijbel blijft voor velen een boeiend boek. Een boek dat vragen oproept, maar ook inspiratie biedt voor mensen van nu. De bedoeling van deze gespreksgroep is, om elkaar deelgenoot te maken van verhalen die je raken, uitdagen, prikkelen, inspireren, waar je zogezegd 'je hart aan ophaalt'. Inbrengh komt op de eerste avond van ondergetekende.

Daarna is het de bedoeling dat deelnemers zelf hun inspirerende verhalen aanreiken en daar iets over vertellen, om er vervolgens met elkaar over in gesprek te gaan. Het gaat daarbij niet om meningen die al dan niet met elkaar overeen komen, maar om het geraakt zijn door een verhaal, en de rol die dat speelt in de manier waarop je leeft. Dat met elkaar delen kan inspirerend en hartverwarmend zijn. Wie doet er mee?

We starten als er minstens tien deelnemers zijn.

Data: telkens de eerste donderdag van de maand
in de periode van oktober t/m juni 2017
Tijd: 20.00 uur,
Locatie: Kerkstraat 3, Drempt (zij-ingang van de pastorie).
Opgave: Dirk Engelage, Kerkstraat 3, 6996AE Drempt
0313-472364, dominee@kerkdrempel.nl

Drie introductieavonden Contextueel pastoraat

Een serie avonden met name voor mensen die in het pastoraat werkzaam zijn, maar niet uitsluitend voor hen. Aan de hand van de concrete praktijk maakt u in drie avonden kennis met 'contextueel pastoraat'. De grondlegger van de contextuele benadering is Ivan Boszormenyi-Nagy, die mede geïnspireerd is door het denken van Martin Buber en Emmanuel Levinas. Contextueel pastoraat is een toespitsing van dit gedachtegoed en deze werkwijze, die verbonden is met geloof, theologie en religieuze gemeenschap.

Mensen worden in de loop van hun leven gevormd door de omgeving waarin ze opgroeien en de ervaringen die ze opdoen. Dat laat sporen na die (mede) bepalen hoe ze op verschillende momenten en bij verschillende gelegenheden reageren. Wat hebben ze ontvangen, wat hebben ze gegeven, en is dat gezien, heeft dat erkenning gekregen. Wat speelt er in de verbondenheid tussen mensen mee van onvervuld verlangen of gegroeid vertrouwen. Wat moet (nog) ontvangen worden, en wat kan (toch) worden gegeven in de relaties hier en nu? Hoe spelen familie-geschiedenissen daarin een rol over generaties heen.

De contextuele benadering en werkwijze kijkt hier op een andere en nieuwe manier naar, en biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden voor heling en groei.

Bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers / -sters) wil ik daar iets over vertellen en er samen iets van ervaren.

Ervaren ook van de nieuwe mogelijkheden die deze benadering biedt in de (kerkelijke) omgang met mensen.

Data: Donderdag 8 september, 13 oktober en 10 november
Tijd: 20.00 uur,
Locatie: Kerkstraat 3, Drempt (zij-ingang van de pastorie).
Opgave: Dirk Engelage, Kerkstraat 3, 6996AE Drempt
0313-472364, dominee@kerkdrempel.nl

Liberaal Christendom - Ervaren, doen, denken.

Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob

Een recent verschenen boek dat nogal verschillende reacties oproept. Een paar van de recensies bij dit boek:

'Heerlijk dat er theologen opgestaan zijn om deze zware kost voor ons te vertalen naar een theologie van deze tijd, en dat in de vorm van een handzaam en zeer bruikbaar boek. Een absolute must-read voor iedereen die inmiddels vastgelopen is in het ondoordringbare en archaïsche taalgebruik van de grote dogmatici'. **Woord & Dienst**

'Dit boek is één grote samenvatting is van "mijn jaren van geloven", om de titel van het boek van Niek Schuman te citeren. [...]

Deze bundeling van gedachten, studie en beschouwingen kan menig gelovige verder helpen.' **Reinder Tuitman in de**

Protestantse Kerkbode Groningen

'Heel geschikt voor gespreksgroepen, vooral ook omdat je de hoofdstukken los van elkaar kunt lezen [...] met waardevolle verwijzingen, als bronnen en om verder te lezen. ... een eindoordeel? Een prachtig boek! We hebben maar één advies: lezen, liefst samen met anderen!' **Tijdschrift Vrijzinnig**

'Een boeiend overzicht van hedendaags vrijzinnig denken. [...] goed geschreven verhalen vol actualiteit en met nuttige verwijzingen naar teksten van relevante denkers.' **Volzin**

Bij voldoende belangstelling (minstens acht deelnemers) wil ik met u delen van dit boek bespreken.

Data: Telkens de derde donderdag van de maand
in oktober t/m juni,

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Kerkstraat 3, Drempt (zij-ingang van de pastorie).

Aanmelden: Dirk Engelage, Kerkstraat 3, 6996AE Drempt,
0313-472364, dominee@kerkdrempel.nl

Protestantse Gemeente Hummelo



Meditatie uur

Meditatie is los komen van allerlei gedachten en je laten verrassen door wat je wordt aangereikt in een oase van stilte en rust.

Meditatie is tot verstillings komen; door concentratie en aandacht voorbij je gedachten komen.

Meditatie is stil en bewust worden van lijf en innerlijke ruimte, van eigen ziel, van God. Meditatie is je open stellen voor woorden en beelden vanuit het leven en/of de christelijke inspiratiebron.

Een ieder maakt haar/zijn persoonlijke meditatie.

Soms delen we wat met elkaar, dat hoeft niet.

Data: de laatste woensdag van de maanden augustus, t/m april. In december is er geen meditatieavond.

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Locatie: De Ruimte aan de Dorpsstraat in Hummelo (ingang achter de kerk)

Opgave/ informatie: Ingrid van Berkum, coördinator,
0314 382080, totdonderdag@hotmail.com
Toos Rietman, geestelijk verzorger,
0313 475774, ridt.rietman@hetnet.nl

Beeldmeditatie rondom Advent



Natuurlijk zullen Maria en de engel Gabriël niet ontbreken. Daarnaast maken we kennis met diverse variaties op het thema verwachting.

Datum: Dinsdag 29 november 2016
Tijd: Vanaf 19.30 staan koffie en thee klaar
Locatie: 'De Ruimte' te Hummelo (gebouw naast de kerk)
Leiding: ds. Elise Roth-Wijnands

Medio april/mei 2017 zal onze eerste Bewustwordingswandeling gehouden worden. Een inspirerende wandeling van de kerk Hummelo naar de kerk te Hoog-Keppel. o.l.v. ds. Elise Roth-Wijnands
Nadere info volgt, houd de media in de gaten.

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Wat hebben we vanmorgen bij de koffie?

– *Koffieochtenden met een thema*



Elke eerste woensdag van de maand, met ingang van oktober, bent u van harte welkom op de koffie in de Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij in de Martinikerk.

Het is een bijzonder kopje koffie wat u hier dan aangeboden wordt, want behalve een koekje krijgt u er ook een mooi onderwerp bij aangeboden. Daarvoor worden gastsprekers uitgenodigd. Het kan gaan over zeer uiteenlopende onderwerpen. Laat u verrassen en verwennen op de eerste woensdag van de maand.

Data: 5 oktober, 2 november, 7 december,
(januari niet) 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei
Locatie: Koffie- Thee- en Aandachtschenkerij in de Martinikerk
Tijd: 10.00-11.30 uur
Info: ds. Chris Kors chris.kors@gmail.com, T 0313-844539
en Ans Woudenberg rienans.woudenberg@zonnet.nl.

Vrijdag 24 maart 2017 - Bach als pastor, geloven in muziek

Op 24 maart 2017 neemt Annemiek Vogels ons mee in de Bach-cantate 'Sehet, wir gen hinauf gen Jerusalem (BWW159). Deze cantate is een vooruitblik op het lijden van Christus. Aan de hand van deze cantate laat Annemiek Vogels zien hoezeer bij Bach muziek, theologie en pastoraat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Annemiek Vogels is (*1955) is musicus en theoloog. Naast haar luistercursussen over het werk van Bach, maakt zij ook in haar pastorale praktijk gebruik van zijn muziek. Haar publiek is zeer divers, maar wat al die mensen met elkaar verbindt is hun passie voor de muziek van Bach.

Datum: 24 maart 2017

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Grote of Martinikerk Doesburg

Toegang: €5,-

Info: ds.Chris Kors, tel.844539, email: chris.kors@gmail.com

Een nieuwe B&B in Angerlo-Doesburg



Een wat? Een Bed and Breakfast erbij? Nee hoor!
Vanaf oktober is er Borrel & Babbel. En het is precies wat u denkt:
Terwijl je aan de grote tafel een (non) alcoholische borrel nuttigt,
raak je met elkaar aan de babbel. En dan gáát het ergens over.
Wat je nou toch gelezen hebt in krant of op internet. Over de zorgen
die je je maakt naar aanleiding van iets kleins of groots.

Op nog nader te bepalen data op donderdag en/of zondag zijn we
welkom in Het Arsenal 1309, Kloosterstraat 15 in Doesburg.
Iedere keer zal er een gespreksleider zijn die, zo nodig, een
onderwerp zal aansnijden. De bedoeling is echter dat het gaat over
wat u en jou op dit moment bezig houdt, waar je benieuwd naar bent
hoe een ander daar nu over denkt.

Vanaf 20.30 uur kan iedereen aanschuiven. Zolang de kaars brandt
is er ruimte voor de babbel en de borrel. Ieder betaalt voor zichzelf.

Exacte data worden bekend gemaakt via de regionale krant,
de website: www.pkn-angerlodoesburg.nl
en facebook: www.facebook.com/borrelenbabbel

Schilderen van uit de Stilte

De Schilderschool geeft u in het voorjaar weer de gelegenheid om te schilderen vanuit de stilte. Per avond wordt als uitgangspunt een tekst gekozen met een centraal thema. Elke avond met ander materiaal. Het is mogelijk om ook één avond te komen. Wees niet bang voor het witte doek want praktische en ervaren begeleiding van André Bikker helpt u verder.

Informatie: www.schilderschool.info of T: 0313-438470

Nationale Gedichtendag en Gedichtenwedstrijd 2017



Thema: Humor

Inmiddels is het de vierde keer dat we aan een mooi programma werken voor de Nationale Gedichtendag in januari.

Uiteraard gaan we weer een gedichtenwedstrijd uitschrijven.

Noteert u vast de avond van 26 januari in uw agenda.

Via de streekbladen, tal van websites en kerkelijke media zullen we in het najaar de gedichtenwedstrijd uitschrijven en weet u ook wat er van het gedicht verwacht wordt!

Vorbereiding en aansturing: ds. Chris Kors

Datum: donderdag 26 januari 2017

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Galluskerk, Dorpstraat 31 Angerlo

Opgave: chris.kors@gmail.com, T 0313-844539

Acteurs, zangers, helpers gezocht voor de Musical Maria



Met veel enthousiasme hebben wij, Stichting Babel, (Bijbelverhalen Anders BELicht) besloten, om tussen 18 en 23 april 2017 de musical Maria op te voeren! Hiervoor zijn wij op zoek naar iedereen die het leuk vindt om op wat voor manier dan ook mee te willen denken, spelen, bouwen, helpen, zingen, in deze musical.

Het verhaal vertelt over een rondtrekkend theater dat de verhalen van de dorpelingen meeneemt in haar voorstelling. Als rode draad worden de verhalen verweven met het verhaal van Maria, gezien vanuit 3 generaties vrouwen met ieder hun speciale manier waarop zij met Maria verbonden zijn.

Dus heb jij zin om de komende maanden een gezellige woensdagavond te beleven met als doel dit mooie verhaal neer te zetten, dan ben jij van harte welkom.

Aanmelden kan via mail: babeldoesburg@ziggo.nl of telefonisch bij Anja tel: 0313-476427

Vind ons op facebook: Musical Maria Doesburg (Algemene pagina) en zodra je je opgeeft voor deelname voegen we je toe aan de deelnemersgroep voor alle info! Heb je geen facebook? Geen nood: er is ook gewoon email en een papieren nieuwsbrief!

We vragen voor jouw deelname deze keer € 5,= contributie per maand en een éénmalige bijdrage voor script, partituren en evt. oefen CD van € 15,=.

Dat is helaas nodig, omdat sponsors uit het verleden een kleinere pot met geld (of soms niets) te verdelen hebben aan leuke doelen zoals wij. Op deze manier gaan we het samen trekken!

Start/ informatieavond op woensdag 7 september
in de Ooipoortkerk, Ooipoortstraat 52 te Doesburg.
Wij verwelkomen je deze avond graag om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.45 uur)

Trio Wilde Eend speelt 'De Golem' in Doesburg

Op vrijdag 17 maart 2017 treedt Trio Wilde Eend op in de Gasthuiskerk te Doesburg. Het trio speelt daar hun voorstelling 'De Golem' waarin zij op een bijzondere manier zwijgende filmbeelden, muziek en verteltheater combineren.

De Joodse legende van de Golem handelt over een reus van klei die door rabbi Leib tot leven wordt gewekt om Joden in het getto van Praag te beschermen tegen hun vijand.

De Golem is een oerverhaal over angst, hoop en verzet. Het laat zien hoe 'monsterlijke' vijandsbeelden ontstaan, maar stelt ook de vraag hoe we 'monsters' in onszelf ontdekken en te lijf kunnen gaan. En hoe we hoop kunnen koesteren in barre tijden. Kortom: een sterk verhaal met een actuele betekenis.

Trio Wilde Eend speelt in deze voorstelling joodse klezmermuziek, maar ook klassieke composities en jazzmuziek met spannende improvisaties. Bezetting: Gottfrid van Eck, vertelling en klarinetten; Michiel Ockeloën, accordeon en percussie; Tessa Zoutendijk, viool en effecten. Theatermaker en regisseur Kees van der Zwaard gaf script- en speladvies.

Er zijn vele boeken, toneelstukken en films aan de legende van de Golem gewijd. Een oude filmklassieker is *Der Golem, wie er in die Welt kam* (1920) van de Duitse cineast en hoofdrolspeler Paul Wegener. In zwijgende, expressionistische beelden wordt het verhaal van de Golem verteld. In een gloednieuwe montage is deze film onderdeel van een muzikale vertelling.

Verteller en muzikant Gottfrid van Eck bewerkte zowel de legende als de film en maakte op basis daarvan een theatrale vertelling. Daarin verweefde hij ook iets van zijn eigen 'monsters'.

Gottfrid kruipt in de huid van filmexplicateur, d.w.z. de verteller/acteur die zo'n eeuw geleden stomme films van dialogen en commentaar voorzag. Oude bioscooptijden herleven, maar dan wel op frisse wijze.



Datum: vrijdag 17 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41, Doesburg
Kaarten: € 10,-
Info Reestkerk: <http://www.gasthuiskerkdoesburg>